

Ringen met een extra persoonlijk tintje



Wij houden ervan om dingen heel dicht bij ons zelf te houden. Groente en fruit uit eigen tuin, zelf meewerken bij de verbouwing van ons huis. Dan ben je bewust van wat je hebt en ben je niet alleen maar consument. Daardoor krijgen de dingen om je heen een extra persoonlijk tintje. Toen we gingen trouwen wilde we het liefst onze ringen ook zelf maken.

We hadden een heel duidelijk idee over hoe ze moesten worden, vol symboliek. Het was geen eenvoudig idee, specialistenwerk dus. Zelf maken was daarom geen optie. Jasper Gouman heeft met ons samen ons idee uitgewerkt tot het uiteindelijke ontwerp van de ringen.

“Om te stromen heeft een rivier twee oevers nodig”



Deze zin heb ik ooit eens gelezen en is altijd in mijn hoofd blijven hangen. De symboliek van deze zin wilden we terugzien in de ringen. Vandaar de 2 grillig lopende oevers met de golf als symbool voor het water en de deining van het leven. Bij de ring van mijn vrouw liggen er 6 steentjes in de ring, voor ieder kind één. De symboliek van de oevers gaat over de goede dingen die voortkomen uit een goede samenwerking. Dat is net zo goed van toepassing op ons huwelijk als op de samenwerking met Jasper om de ringen te maken.

Interview, tekst en fotografie: Richard van Mancius